

Geschiedenis van Koftos 1975 - 2025

Voor alle geïnteresseerden volgt hieronder - in verband met het **50-jarig jubileum** - een beknopt overzicht van de "geschiedenis" van onze werelddansvereniging.



Huidige dansactiviteiten:

Maandagmiddag in Midwoud in de Molenwoid

Dinsdag- en woensdagavond in de Huesmolen

Woensdagavond in de Huesmolen voor G-groepdancers

Het aantal actieve dansers is (incl. de G-groep) rond de 90 dansers. Het aantal ondersteunende leden bedraagt 45 personen.

Maart 1975 officiële oprichting van *Koftos* op o.a. het initiatief van **Hanneke van Daalen** en haar man Harm Simons. Hanneke was kleuterleidster en had een cursus volks = werelddansen gevolgd en wilde ook wel een groep in Hoorn starten.

De eerste locatie was **de gymzaal** van de lagere school **het Kompas aan de Karos in Hoorn**, met **Hanneke als dansleidster**, later volgden er andere locaties (bijvoorbeeld het Wagenwiel) tot de (nieuwgebouwde) **Huesmolen** beschikbaar werd.

De vereniging verhuisde naar de **Regenboogzaal**, waar we nu nog steeds dansen.

De werving van leden gebeurde door folders in de nieuwbouwwijk Risdam1 te verspreiden: dit werd een groot succes: gelijk 60 belangstellenden.

Later, in de toptijd van *Koftos*, bestond het aantal leden zeker uit 300 dansers.

Lies Gosse werd al in 1975 aangetrokken om een kindergroep te starten, zij ging speciaal daarvoor een opleiding volgen. De **jeugdgroepen** groeiden in die tijd uit tot drie groepen en daarnaast een **tienergroep**. Deze laatste groep verzorgde zo af en toe ook optredens in o.a. het Avondlicht in Hoorn. Ook de man van Lies Gosse, **René** raakte bij *Koftos* betrokken: beiden gingen een kadercursus volgen en specialiseerden zich in Griekse dansen, zo kwam men o.a. op het idee om de vereniging *Koftos* te noemen. Het is de naam van een bestaande dans die o.a. Hanneke en Harm tijdens een danscursus hadden geleerd; bij iedere "officiële" dansgelegenheid wordt deze zeker nog weer een keer gedanst.

Logo: Het kenmerkende **Koftos-mannetje** (ons "Grieks" uitzijnde logo) werd in groot formaat door Sjoerdje Bruin op een plaat tripex getekend, haar man Dick zaagde dit uit, zodat Sjoerdje daarna de contouren kon schilderen.

Dansleiders: De vereniging heeft in al die jaren **verschillende dansleiders** gehad, vanaf de beginjaren waren dit o.a. Hanneke van Daalen, Lies en René Gosse, Hannah Onatli (volwassenen, kindergroepen en oprichtster van de G-groep).

Dansleiders die een lange periode bij *Koftos* lesgaven, zijn o.a. Frida Noordegraaf en Wim van Vliet.

Geschiedenis van Koftos 1975 - 2025

Ook de **huidige dansleiders** Sara Damen op dinsdag, Tanja Jager op woensdag, Huub de Jong op maandag en Frits Domburg op woensdag (G-groep) zijn nu al vele jaren onze vaste dansleiders.



Activiteiten.

Ondanks dat, vergeleken met de beginjaren, het actief dansende ledental niet meer zo groot is, blijft **Koftos** een actieve vereniging. In kostuums werd er nooit opgetreden, behalve dan de kindergroepen, waar Martha Snel zich heel verdienstelijk mee maakte. Er werden workshops met optreden voor basisscholen georganiseerd en ook vele jaren optredens van de kindergroepen in de Huesmolen en tijdens de **Hoornse Stadsfeesten!** Helaas moesten de activiteiten van deze groep gestopt worden door te weinig animo van jeugd.

Twee maal per jaar worden er **dansworkshops** georganiseerd in de **Plataan**. Voor deze workshops worden dansleiders van buiten de vereniging uitgenodigd, die gespecialiseerd zijn in dansen uit landen als Griekenland, Albanië, Roemenië of bijvoorbeeld Noord-Macedonië.

Veelal werd -maar ook nu nog steeds- zo'n dansmiddag gecombineerd met een **dansinstuif** in de avonduren, terwijl tussentijds een maaltijd wordt aangeboden, die zoveel mogelijk past in de sfeer van het gekozen land van de workshop van die middag. De workshops worden gefilmd, zodat de dansleiders een selectie van de aangeleerde dansen weer aan de **Koftos**-leden kunnen aanleren.

De vereniging heeft naast actieve leden ook nog zo'n 45 (ondersteunende) leden: zij dansen niet op de cursusavonden, maar zijn meestal wel actief op andere door **Koftos** georganiseerde activiteiten, zoals de bals en de workshops en krijgen dan korting op de entreprijzen. Helaas loopt de interesse in veel van deze activiteiten wat terug.

Texel: Een maal in de twee jaar organiseert de vereniging een **dansweekend**. Was dat vroeger veel in de Banjaert in Wijk aan Zee, nu is dat al vele jaren **op Texel** in de **Stayokay**. Het zijn zeer succesvolle weekenden, waar gezelligheid troef is, naast de sportieve uitdaging om weer veel nieuwe internationale dansen aangeleerd te krijgen. Zo'n weekend komt dan in de plaats van een workshop in het voorjaar.

Alle **jubilea** zijn om de vijf jaar gevierd in de Huesmolen, er zijn zelfs nog filmopnames van het 15-jarig jubileum beschikbaar! Mede door de grandioze buffetten die Gerrit Stroo, de voormalige beheerder van de Huesmolen (samen met zijn Huesmolenteam) ons voorschotelde, waren het altijd succesvolle jubileavieringen. Opnames van deze dansfeesten zijn op de website beschikbaar voor leden via een op te vragen wachtwoord.

Om subsidie te blijven krijgen van de gemeente Hoorn trad onze vereniging ieder jaar op tijdens de **Hoornse Stadsfeesten**. Er is daarvan ook nog veel filmmateriaal overgebleven.

Geschiedenis van Koftos 1975 - 2025

Ook nam *Koftos* deel aan de activiteit **Heel Hoorn Danst**: een danspresentatie van alle groepen uit Hoorn die dans op hun programma hadden staan. Dit evenement vond plaats in de Hoornse Schouwburg.



Instuiven: Naast de **workshops** worden er elk cursusjaar nog drie **dansinstuiven** georganiseerd : een begininstuif, een nieuwjaarsinstuif en een eindinstuif. De instuiven, net als de workshops, zijn voor iedereen toegankelijk.

Kerstinstuif: Eind 2024 hebben voor het eerst een **Kerst instuif** georganiseerd , dit keer alleen voor de actieve *Koftos*-leden: een zeer geslaagde ontmoetings- en dansavond. Wij hebben toen alvast getoost op het Jubileumjaar 2025.

ZomerDoorDansAvonden: omdat het dansseizoen meestal in mei eindigt en pas weer begin september start, worden er tussentijds zomerdoordansavonden georganiseerd, meestal zo'n acht keer per zomer. Deze avonden , afwisselend geleid door onze eigen dansleiders, worden over het algemeen goed bezocht en zijn inmiddels een vaste activiteit geworden van *Koftos*.

Midwoud: begin tachtiger jaren kon met via de Plattelandsvrouwen een workshop volksdansen volgen gegeven door Lies Gosse. Het enthousiasme was zo groot, dat men besloot zich aan te sluiten bij *Koftos*. Lies werd later als dansleider opgevolgd door haar man René , daarna was jarenlang Frida Noordegraaf de dansleider en nu is Huub de Jong dat. Deze groep bestaat uit trouwe dansers, want sommige dansers van het eerste uur zijn nog steeds actief lid! Er danst daardoor dus menige tachtigjarige mee in de groep!

G-groep

Koftos heeft een **bloeiende G-groep** van rond de 30 dansers met zo'n 10 vrijwilligers, die de dansleider **Frits Domburg** bij deze dansactiviteiten ondersteunen.

Historie: Rond 1995 startte Hannah Onatli deze groep. Vanaf januari 1996 nam Frits Domburg de leiding over. Zelf leidde Frits buiten de vereniging ook al drie kindergroepen en volgde hij allerlei cursussen. De eerste jaren was dit maar een klein groepje, maar mede door de dansleiderskwaliteiten van Frits om met mensen met een beperking om te gaan, groeide deze groep gestaag en regelmatig melden zich nog steeds nieuwe dansers aan!

De meeste dansers wonen in een instelling en komen met speciaal vervoer naar de Huesmolen.

Koftos heeft verder geen bemoeienis met dit vervoer.

Ook deze roep heeft ieder jaar een speciale feestmiddag, soms zelfs met levende muziek.

Geschiedenis van Koftos 1975 - 2025

Ook deze groep viert het jubileum maar dan op zondagmiddag 9 maart ook in de Regenboogzaal met muzikale begeleiding van de *Bloe Band*, een muziekgezelschap waarin de zoon en schoonzoon van Frits twee van de muzikanten zijn.



Algemeen

De naam volksdansen past niet (meer) bij onze activiteit, werelddans is een betere naam, aangezien er uit allerlei landen en windstreken dansen aangeleerd worden met de daarbij behorende kenmerkende muziek en soms ook attributen.

De **interesse** in ons soort activiteit is de laatste jaren nogal afgenomen, daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Ook **Corona** heeft zijn / haar tol geëist: de gemiddelde leeftijd van onze dansers ligt toch zeker flink boven de 50 en als je een keer gestopt bent.....!

De **Koftos** leden zij daarentegen **heel trouw**: we hebben veel leden die al **25 jaar** of meer (actief) lid zijn en zelfs leden die bijna vanaf de oprichting nog meedansen.

Dit heeft zeker te maken met de sfeer, de ongedwongenheid, maar ook van het enthousiasme en de vakkundigheid van de dansleiders om die dansen uit te kiezen die bij hun eigen groep horen.

Koftos probeert nieuwe leden te werven door korte beginnerscursussen aan te bieden voorafgaande aan de dinsdagavondgroep. Men heeft dan tevens de mogelijkheid om daarna met die groep mee te doen en / of ervaring op te doen. Zo ook dit jaar weer na de jubileumviering.

1975 2025