

Van een Koftoslid.

Ja, al jaren ben ik lid van Koftos!

Het was een goed begin in een voor mij onbekende omgeving – van origine kom ik uit Zuid-Holland! Op de middelbare school aldaar had ik al kennis gemaakt met volksdansen – en wel met Engelse square dances.

Volksdansen op muziek uit allerlei windstreken – en het hoefde niet perfect te zijn. Het was immers dansen voor en door het volk.

Mijn eerste kennismaking met Koftos was een cursus in een klaslokaal op een lagere school. Daarna ben ik lid geworden van Koftos. Vele dansen geleerd én weer vergeten..

Op dansdagen (tegenwoordig aangeduid als workshops) is het leuk dat er aandacht besteed wordt aan slechts één land met zijn dansen en muziek. De dansdag wordt afgesloten met een maaltijd waarbij zo mogelijk speciale aandacht voor het eten uit het betreffende land.

Zo herinner ik me een dansdag van Ad en Lucia Linkels. Een dansdag met muziek van de eilanden Samoa en Tonga. Naast dansen kregen we ook les in het maken van de muziek van die eilanden!

De Koftos-dans – waarnaar onze groep genoemd is – is een dans uit Griekenland. Die hebben we van het echtpaar dat gespecialiseerd was in de Griekse Dans geleerd! Lies en René Gossen. Beiden zijn ze lang betrokken geweest bij Koftos.

Ook weekenden werden én worden nog steeds georganiseerd door de vereniging. Voorheen hadden we die vooral in De Banjaert in Wijk aan Zee (Natuurvriendenhuis) met koks uit eigen gelederen. Rob Hommes vormde met Jos de Kreek een prima stel wat dat betreft! Ook kleifluitjes maken heeft wel eens op het programma gestaan in zo'n weekend – zo'n fluitje maken en bespelen was zeker geen fluitje van een cent. De laatste jaren worden de weekenden in de Stayokay van Texel gehouden.

Tegenwoordig ben ik ook vrijwilliger bij de G-groep voor mensen met een beperking. Deze groep bestaat uit zo'n 30 leden. Van die groep krijg je zoveel energie!

Dit jaar wordt het 50-jarig jubileum gevierd van Koftos. Al die 50 jaren zijn er wekelijkse cursussen georganiseerd, dansdagen en weekenden voorbereid en wat al niet meer!

Terugkijken naar al die evenementen kan alleen omdat er foto's en films gemaakt zijn! Kortom: Heel wat mensen hebben als vrijwilliger bijgedragen en dragen nog steeds bij om tot dit jubileum te komen!

Paula Timmerman