

## Geschiedenis Koftos Midwoud/Oostwoud

### **Ontstaan onderafdeling Midwoud/Oostwoud van KOFTOS**

In de winter van 1981 werd door de gezamenlijke verenigingen Plattelandsvrouwen van Midwoud en Oostwoud ( tegenwoordig Vrouwen van Nu geheten) een cursus Beter Bewegen en Volksdansen georganiseerd. De cursus Volksdansen werd gehouden in “De Oude School” en gegeven door Lies Gosse.



Het was een cursus van tien lessen. Omdat we de smaak te pakken kregen, werd er nog een aantal lessen aan vastgeknoopt. Verschillenden van ons wilden wel graag doorgaan, maar dat aantal was onvoldoende om zelf een vereniging of iets dergelijks op te richten. Door Lies werd de mogelijkheid van een “onderafdeling” van KOFTOS geopperd en zij legde die voor aan het toenmalig bestuur.

Dat kon met dit plan accoord gaan en zo zijn wij in 1982 als leden van Koftos verder gegaan. Steeds was er een van onze leden toegevoegd aan het bestuur, nu is dat al vele jaren Gerie Carper.

Na een tijdje waren er een stuk of tien mensen, die ook wel wat snellere dansen wilden leren, zodat een extra half uurtje werd ingelast voor die groep.

Al snel deden sommige enthousiastelingen mee aan workshops en gingen we naar instuiven. Een van die workshops “een toverbalcursus” : lers, square dance en tapdance is ons bijgebleven, omdat we na afloop daarvan filmpjes te zien kregen over het jaarlijkse “Doe-dans”- festival.

We werden er dusdanig door gegrepen, dat we besloten het daarop volgend jaar daaraan mee te doen. We begonnen met een groepje van zes, maar in de loop van de tijd waren we met steeds meer mensen aanwezig.

Nadat Lies een ongeluk had gekregen, hebben we een tijdje les gehad van Wim van Vliet, totdat René Gossen het van hem overnam.

Na René is Frida Noordegraaf jarenlang de dansleider geweest. Toen Frida het wat rustiger aan ging doen werd Huub de Jong de dansleider, inmiddels ook alweer een aantal jaar geleden. Ook was er altijd een groepje present op de Texelweekends.

## Geschiedenis Koftos Midwoud/Oostwoud

Toen er een nieuwe sportzaal met daarboven een zaal voor andere activiteiten was gebouwd, kregen we daar les. “De Oude School” was in andere handen overgegaan. Het was wel wennen, omdat we die eerste jaren steeds op een houten vloer hadden gedanst en nu aan een harde vloer moesten wennen.



Elk jaar hebben we als afsluiting een uitje, de ene keer wat uitgebreider dan de andere. Onze “jubilea” werden extra gevierd.

Zo zijn we de eerste keer een dagje op stap geweest naar Callantsoog, nadat we eerst uitgebreid koffie hadden gedronken bij Joke Dekker in Abbekerk.

Verder hebben we een keer gevaren met fluisterboten door het Egboetswater en hebben we een tocht gemaakt met de huifkar door deze omgeving.

Het afgelopen jaar zijn we weer verhuisd naar wijkcentrum “Molenwoid”, sinds kort “De Stolp” geheten.

Hoewel we langzaam maar flink verouderen, hebben we nog een paar leden “van het eerste uur”.

Gelukkig hebben we nog steeds aanwas van nieuwe leden, al zou verjonging geen overbodige luxe zijn. Maar dat geldt natuurlijk overal. Zolang we kunnen, blijven we doorgaan.

In elk geval hopen we dat KOFTOS nog een flink aantal jaren mag blijven bestaan!

**Janny, Anna, Carla.**

1975  2025