

## **Stukje van Lies Gosse.**

Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor het boek ter ere van het 50-jarig jubileum van Koftós. Daar gaan we dan.....

In september 1975 werd ik lid van Koftós dat in maart van dat jaar was opgericht. Koftós telde destijds nog maar, als ik het mij goed herinner, 13 leden waaronder Ton Rijkerkerk, Olav Makkinje, Jos de Kreek en Dick en Sjoerdje Bruin. Er werd gedanst in Het Kompas aan de Karos.

Al gauw maakte ik, o.a. samen met Jos, Ton en Olav, deel uit van het bestuur.

Ik werd, tijdens een bestuursvergadering, gevraagd om les te gaan geven aan een nog op te richten kindergroep. Dat wilde ik wel, maar niet voordat ik daar een opleiding voor zou volgen.

Ik heb mij toen aangemeld voor de 2-jarige kaderopleiding tot dansdocent, verzorgd door destijds de Nevo.

En zo geschiedde het dat al gauw een kindergroep werd opgericht. Dat werden er later drie en ook een tienergroep werd bij Koftós ingelijfd. Onze zoon René en dochter Mireille werden lid van de tienergroep, er werd zelfs met deze groep een paar keer gedemonstreerd o.a. in Avondlicht.

Inmiddels werd Wijkcentrum De Huesmolen gebouwd en werden de lessen verhuisd naar de, tot op heden, huidige locatie.

De volwassengroepen werden uitgebouwd en inmiddels telde Koftós, als ik mij ook dit nog goed herinner, meer dan 300 leden.

Ellen Bodewes beloofde les te komen geven als manlief René dan wel bij haar kwam dansen. En zo geschiedde.

Ook manlief ging de kaderopleiding volgen en zoonlief werd percussionist bij orkest Gaida en later bij Sultan waar hij tot op heden nog deel van uitmaakt. Mireille is nog steeds dansend lid.

We hebben, behalve bij andere verenigingen, beide met veel plezier les gegeven bij Koftós, René zelfs veel langer.

Koftós was en is nog steeds een bloeiende vereniging met druk bezochte instuiven, bals, dansdagen en weekenden op Texel. Ook daar hebben we ontzettend van genoten.

En dan viel mij ook nog de eer ten deel dat ik tijdens het 45-jarig jubileum als erelid benoemt werd. Daar ben ik apetrots op!

Kortom: Als ik nooit bij Koftós was gaan dansen waren manlief en ik nooit dansdocent en daarna specialist Grieks geworden. Wat hadden wij, mede door onze veelvuldige, driemaandelijke reizen naar Griekenland en onze gegeven lessen in binnen- en buitenland, een geweldig leven! En dit allemaal dankzij:

**KOFTÓS, HARTSTIKKE BEDANKT DAARVOOR!!!**