

Terugblik Jubileum 50 jaar Koftos

Door Frits Domburg - dansleider van onze G-groep

Rond 1995 is de G-groep gestart. Hannah, de dansdocente van drie dansgroepen op de woensdagavond nam het initiatief voor deze bijzondere activiteit binnen Koftos.

Zij kwam rond 18.00 uur vanuit Amsterdam om te gaan dansen met een kleine groep mensen met een "handicap", zoals dat toen nog genoemd werd.

Toentertijd had eigenlijk niemand van de dansers binnen Koftos in de gaten wat er gaande was, voordat de eigenlijke dansavond startte. Ikzelf trouwens ook niet, want ik danste toen bij de middengroep en gevorderden bij Hannah. Rond deze periode gaf ik les op de woensdagmiddag aan drie kindergroepen, dat heb ik ongeveer vijf jaar gedaan.

Hannah was inmiddels in verwachting, rond februari 1996 zou ze daarom tijdelijk stoppen.

In januari polste ze mij voor de G-groep: het werd de start van een bijzonder avontuur.

De groep bestond uit plusminus acht dansers waaronder Bernadette Dekker (Bernadette bleef tot 2022 met de groep meedansen, zelfs op het laatst met gebruik van haar rollator).

In deze periode was Mireille Hommes voorzitter. Zij danste ook op de woensdag en danste ook regelmatig mee met de G-groep. Zij liet mij de volledige vrijheid, evenals trouwens met de kindergroepen.

Ik had het in die periode nogal druk: een dansgroep in de 'De Schoor', een dansgroep in Wognum en Enkhuizen. Ook danste ik bij AVC in Amsterdam, wat ik 18 jaar heb volgehouden heb met veel plezier: dat waren hoofdzakelijk specialisatiecursussen, waar ik ook jaren met onze Tanja Jager danste.

Sinds de start als dansleider van de G-groep is Wim Hoogewoning de zevende voorzitter van Koftos. De groep groeide langzamerhand steeds een beetje en na een jaar kreeg ik hulp van Margreet Beerepoot uit Zwaagdijk.

De eerste drie jaar kwam van het bestuur Henk de Ruijter langs om te kijken of alles goed ging en om de namenlijst te checken. De vele wisselingen in het bestuur was er veelal de oorzaak van dat de G-groep een beetje ondergesneeuwd raakte, wat onbekend bleef.

Rond 2005 werd het ledenaantal van de groep stabiel, zo rond de vijftien dansers en niet onbelangrijk....er kwamen vrijwilligers bij om mee te dansen. Ik heb rond dat jaar ook een stukje geschreven om naamsbekendheid aan onze groep te geven.

Ieder jaar gaf Martha Snel in de Huesmolen een groot dansfeest voor haar kinderdansgroepen. Martha nodigde de G-groep uit om ook twee 'blokken' te komen dansen. Naarmate onze groep groeide ontstond zo de gewoonte om ook onze eigen feestmiddag te gaan organiseren. In 2005 mocht ik, vanwege het 30-jarig Koftosjubileum een speciale middag organiseren: ik nodigde daarvoor het orkest 'LAVAK' uit, het huisorkest van 'KAVAL' de volksdansgroep uit Schagen. Zij speelden ons complete dansprogramma tijdens deze fantastische middag in de Huesmolen.

De dansgroep in de huidige vorm is heel stabiel, we hebben nog nooit zoveel dansers gehad, namelijk 29 met zeker 10 trouwe vrijwilligers, die iedere woensdagavond vrijhouden en zich inzetten voor deze prachtige groep mensen. Ook dit jaar vieren wij met onze groep dansers en vrijwilligers groots het 50-jarig jubileum van Koftos, dit jaar met muzikale medewerking van de BLOE BAND, een gelegenheidsband waarin onder andere mijn eigen zoon en schoonzoon twee van de muzikanten zijn !

Leden van Koftos kunnen op de site -dmv- een wachtwoord verschillende activiteiten zien van onze groep.

Frits Domburg